

Het landleven van ...

JAAP VERWEIJ

OP DE ZOLDER VAN KORENMOLEN 'DE HOOP' LEIDT JAAP VERWEIJ DE BEZOEKERS LANGS HET DRAAIENDE MAALWERK. TWEE VERDIEPINGEN LAGER GENIET ZIJN VROUW JANNIE IN DE KLEINE WOONKAMER VAN EEN LEKKER BAKJE KOFFIE. JAAP VERTELT OVER HET WONEN IN EEN NOG WERKENDE KORENMOLEN.

"Ik ben helemaal gek van molens. Toen ik jong was, bracht ik al menig vrij uurtje als vrijwillig molenaar door op de molen in Waardenburg. Omdat ik het zo'n leuk werk vond, werden uurtjes al snel dagen. Daar was mijn vrouw Jannie niet zo blij mee. Doordat ik zo weinig thuis was, grapte ze regelmatig: 'We kunnen maar beter in een molen gaan wonen!'"

Jannie's grapje werd in 1973 werkelijkheid, toen dorpsmolen 'De Hoop' in Zuilichem te koop kwam: één van de slechts honderd molens in ons land waar van oudsher in gewoond werd. Er was wel één maar: de molen was een enorme ruïne. De wieken waren helemaal doorgeroest, de woning op de begane grond en de eerste verdieping was omgetoverd tot opslagruimte en balklagen waren compleet verrot. We konden deze kans echter niet laten lopen en hebben de molen gekocht. Vervolgens zijn we hard aan het restaureren geslagen. Drie jaar later zijn we in onze molen gaan wonen.

Het is heerlijk wonen in deze molen. Klein – in de woonkamer kunnen maar weinig kasten en grote stoelen en banken staan – maar wel erg gezellig. We hebben het extra knus gemaakt, door bijvoorbeeld de bedstedewand te laten terugkeren en veel oude spulletjes een plaats te geven. Jannie verzamelt de prachtigste dingen waar ze leuke plekjes mee inricht. Mijn grote passie vind je op de tweede, derde en vierde verdieping van de molen, boven de slaapkamers: het maalwerk van deze stellingmolen. Heel erg trots ben ik op de oude molenaarsattribu-

RECHTS: Jaap Verweij probeert de molen elke dag even te laten draaien: wanneer er niet genoeg wind staat, wordt op de wieken een zeil gespannen.

RECHTS: Ruim dertig jaar geleden kwamen Jaap en Jannie korenmolen 'De Hoop' op het spoor. Het is één van de weinige molens waarin beneden wordt gewoond en boven het graan wordt gemalen. ONDER: Op de stellingzolder van de molen heeft Jaap allerlei oude molenaarsattributen uitgestald. Het is een museum op zich.



LINKSBOVEN: In deze houten ombouw liggen de twee molenstenen, waartussen het graan wordt gemalen. LINKS: Waar zich nu de keuken bevindt, stond vroeger een motor. Deze dreef het maalwerk aan wanneer er te weinig wind was.

VERTEL OVER UW LANDEVEN

In de rubriek 'Het landleven van...' belichten we het landleven van onze lezers. Waar bestaat uw landleven uit? Een prachtige tuin, een fraai interieur, een huisdier of misschien een oud ambacht. Wilt u graag vertellen over uw landleven, stuur dan een briefje of een e-mail naar: Redactie Landleven, Postbus 4, 7000 BA Doetinchem of landleven@reedbusiness.nl

Vertel kort over uw landleven en sluit enkele foto's bij. Vermeld in het onderwerp van de e-mail of op de enveloppe 'Mijn Landleven'. Uit de inzendingen maakt de redactie een keuze.

ten die te midden van de tandwielen, maalstenen en assen van het molenwerk zijn uitgestald: weegschalen, notitieblokjes, jute zakken, graanscheppen, hamers en beitels om de stenen te scherpen. Aan de muur heb ik oude foto's, maar ook tekeningen opgehangen. Op deze tekeningen is te zien hoe een molen werkt: interessant voor de mensen die op bezoek komen in mijn privé-museum.

Net als vroeger spendeer ik nog steeds elk vrij uurtje aan onze molen. Ik stop veel tijd in het kleine onderhoud: er moet regelmatig wat getimmerd, geverfd en geteerd worden. De grotere klussen laat ik graag over aan de molenmaker. Daarnaast laat ik 'De Hoop' liefst elke dag even draaien. Dat is goed voor het maalwerk. Het draaiende maalwerk zorgt trouwens voor een heerlijk bonkend geluid, dat je de hele molen door kunt horen. Écht genieten doen we wanneer ik aan het malen ben. Dan hoor je door de hele molen heen het prachtige gezang van de molenstenen.

De draaiende molen trekt ook veel bekijks. Toeristen die de wieken boven het dorp uit zien zwaaien, komen regelmatig een kijkje nemen. Dat zorgt op mooie dagen voor een gezellige drukte. Geen probleem voor ons: onze molen is weliswaar geen museum, maar vanaf dag één hebben we 'De Hoop' al opengesteld voor bezoekers. Iedereen kan van mij een rondleiding krijgen met de nodige uitleg over de werking en de historie van de molen. Ook vertel ik de bezoekers over het unieke van deze molen: dat hierin wordt gewoond. En wie dan écht enthousiast wordt, mag even in ons privé-domein kijken en zich verbazen." □

Jaap en Jannie Verweij
Molenstraat 17, 5305 CG Zuilichem
Tel. 0418 - 67 15 08